

Hvordan hjælper vi børnefamilier – fokus på skolebørn

Vigtige forskelle på småbørn og skolebørn:

- Der er det tidsmæssige, hvor de store børn skal op og i skole dagen efter.
- Nogle børn har brug for meget søvn, uanset alder, og som forældre må man acceptere dette.
- Det er heller ikke alle børn i disse år, som gider sove i missionshuset. Dette må vi acceptere.
- I junior-teenage perioden er det, at de udvikler sig og modnes. Deres teen-oprør kan også resultere i et oprør mod troen på Jesus.
- De kan opleve og give udtryk for, at de synes møderne er kedelige, hvor de før var spændende pga. legetøjet. Det sætter sig spor i lysten til at ville med.
- At der er jævnaldrene bliver pludselig meget vigtigt.

Hvad kan vi gøre?

- Vær nysgerrige på børnefamilierne. Lær dem at kende + deres udfordringer
- Ingen familier er ens, så derfor spørg ind til dem.
 - Hvordan de har det? Hvordan det går med det åndelige liv? Hvordan oplever deres børn møderne? Hvordan kan vi hjælpe jer?

Handler meget om relationer:

- Mange børn har nogle de ser op til. Fra junior-teen alderen kan det ofte være nogle fra LMU.
- Udfordre LMU'erne til også at deltage til nogle møder. Lad dem snakke lidt med de unge.
- Lad f.eks. LMU'erne til sommerafslutning tage de unge m.fl. med på McD, hvor forældrene betaler – skaber gode bånd og giver en god oplevelse.
- Man kan udfordre LMU'erne på, at fortælle deres vidnesbyrd for de unge.
- Lav en lørdag hvor man spiller fodbold. Hvor der også er plads til børnene (uanset alder) – slut evt. af med en stor grillfest.
- Brug skolebørnene – brug deres evner. Hvis I har nogle kreative børn, så kunne de evt. lave en tegning som omhandlede prædiken. Ulempen kan være, at ikke mange af børnene bryder sig om at stille sig frem foran alle de voksne. Prøv jer frem.
- Lav nogle gange ting til mødet, som er i øjenhøjde med dem, som er der.
 - Børnenes 5 min. er ikke bare noget som skal overstås.

Opmuntring til forældrene:

- Forhold mellem tvang og frihed
 - Skal man altid tvinge sine børn med til mødet selv om de ikke gider, eller skal man bare give dem frihed til selv at vælge – også selv om det kan resultere i et fravalg?
 - Jeg kender til historier om forældre der har haft positive oplevelser med begge dele.
- Så det må resultere i et skøn.
- Hvis børnene allerede går i juniorklub eller teenklub, så ser jeg det ikke, som pinedød nødvendigt at de så oven i det skal deltage i et ekstra voksenmøde.
 - Giv dem lov til at blive hjemme en gang imellem.
- Lav aftaler med dit barn/dine børn:
 - Fortæl dem hvorfor I gerne vil have dem med til mødet (gør det ikke på dagen hvor I skal afsted)
 - Lav aftaler – hvilke møder vil I gerne have dem med til, hvis de ikke gider.
 - De aftner hvor de bliver derhjemme, så sig at I til det efterfølgende store måltid gerne vil dele ting fra mødet med dem.
- Bliv nogle gange selv hjemme fra mødet og prioritér familien, hvis I ikke har været meget sammen på det sidste.
- Tør at sige at de gerne må blive hjemme, men for jer er det vigtigt at komme afsted.
- Lav bibelstudie i hjemmet (bare for jeres familie)

- Del jeres tro med jeres børn. Snak om andagten m.m. til spisetiderne.