

NYTT



februar marts april maj juli september **november** december

Sammen om Guds ord

Læs side 4-5





"Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak." Fil. 4,6

Vej igennem bekymringer

Jeg hører til ét af de mennesker, der meget nemt bliver opslugt af store bekymringer. Det kan være frygt for fremtiden med de mange katastrofer i verden, måske egen sygdom eller noget slemt i nærmeste familie. Vedvarende bekymringer er invaliderende.

En lille pige, som jeg kender, fortalte, at hun havde en bekymringsdukke. Den fortalte hun om sine bekymringer, og når hun var færdig, lagde hun den ned i en kasse og gemte den væk.

Det lød meget nemt og tankevækkende, og mindede mig stærkt om ordene i Fil. 4,6: **Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.**

Kom til Gud med alt

Det lyder fantastisk, at vi i bøn kan lægge vore bekymringer over på Gud, men er det bare så nemt?

Jeg synes, det er svært at sige tak for netop den bekymring, som lige nu plager mest, men det er heller ikke sådan,

det skal forstås. Vi må komme til Gud med vore svære ting, vi må påkalde hans hellige navn, og vi må takke for, at Gud er med i alt, der sker i vore liv.

Jeg føler mig meget hjulpet og vejledt i de følgende vers i Fil. 4,8-9: **I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.**

Takkebøn til Gud

Det har været en stor velsignelse at bruge dette vers i min takkebøn. At sætte egne ord ind fra den aktuelle bekymring og takke Gud for, hvad der er sandt, ædelt, rent, værd at elske, værd at tale godt om. Det har hjulpet og givet mig fred.

Ja, det er nemt og godt at komme til Gud, fordi han har båret vore byrder, og han har givet os sit ord til vejledning, opmuntring og trøst.

*Laura Bork Christensen,
Løgumkloster*

Forventning

Fra søndag den 7. til lørdag den 13. november afholdes der halmøder på Løgumkloster Efterskole, Tønder Landevej 6. Søndag til fredag er det kl. 19.30, lørdag kl. 15.00.

Halmødernes tema er: "De sidste tider og Jesu genkomst". Et emne som både er vigtigt og aktuelt.

For næsten 150 år siden – i 1874 – skrev Lina Sandell sangen: "Om han kom nu i dag, din Herre og Gud". Hun levede i forventningen om Jesu genkomst. Må den forventning også leve i os. I år er det Egon Kattner (tidligere præst og højskolelærer på LMH) og Jakob Rahbek (prædikant i LM og valgmenighedspræst i Agerskov), som vil prædike.



Egon Kattner



Jakob Rahbek

Halmøder for alle

Ud over prædikener vil der i møderækken være lovsang, børneindslag mm. Se mere på hjemmesiden: **www.hal-moeder.dk**, hvor programmet løbende vil blive opdateret.

Skulle der være spørgsmål, kan man skrive via formularen på hjemmesiden, eller direkte på mail: **admin@hal-moeder.dk**

*Annelise
Fredensborg*

Guds nåde er nok

Nyt i Syd har spurgt Ingeborg Trans, Haderslev, om hun vil fortælle læserne om et langt liv under Guds nåde og ledelse. Det har hun indvilliget i, og Annelise Fredensborg sidder nu i hendes hyggelige stue og prøver at fælde nogle af de oplevelser ned, som Ingeborg gerne vil formidle videre.

Tag tid til at bede

Bøn er vigtigt for et menneske, der vil lade sig lede af Gud, fortæller Ingeborg som det første. Bøn er ikke en kommando, hvor vi forlanger noget af Gud, men bøn er det, at vi må udøse vore hjerter for Herren. Gud giver os ikke altid, hvad vi beder om, og så citerer hun den gamle børnesang: "Sommetider si'r Gud ja/vent/nej, når jeg be'r,... men jeg ved, han altid svarer, når jeg be'r". Ingeborg fortsætter: "I mit barndomshjem i Bylderup Bov blev der bedt bordbøn, læst en andagt, og vi kom også i missionshuset, men det var først i 1958 efter et teltmøde, at der skete en radikal ændring for hele familien. Da far, mor og vi to store børn, Erik og jeg, kom hjem fra mødet, måtte vi på knæ og bede Jesus tage plads i hjerte og hjem."

Gud leder

Som barn var Ingeborg en meget genert og stille pige. Efter syv års skolegang skulle hun fortsætte på realskolen i Tønder, men det havde hun ikke mod på. I stedet blev hun ansat til at passe børn hos en familie. Ofte tænkte hun på, hvad hun skulle i livet. Ingeborgs onkel kendte direktøren i Tinglev Sparekasse. En dag fortalte direktøren, at de manglede en



"Gud ledte ad rette veje," fortæller Ingeborg Trans.

elev, og onklen nævnte niecen. Ingeborg fik elevpladsen, og det arbejde blev hun rigtig glad for. Da hun blev udlært, ville hun gerne på LMH (Luthersk Missions Højskole). Hun sagde op i god tid, men sparekassen bad hende om at blive bare ét år mere. Ingeborg "fik" et bibelord, der hjalp hende til at blive. Det var virkelig Guds ledelse, for et par måneder senere døde hendes far ret pludselig, og da havde det været svært for hendes mor at være alene i den første tid.

Gud viser vej

I maj 1962 kom Ingeborg så på LMH. Det blev et velsignet ophold, men da hun rejste hjem sidst i september, vidste hun ikke, hvad hun skulle? Hun vidste bare, at hun ikke ville tilbage til Tinglev, og at hun

heller ikke ville bo hjemme mere. Ingeborg fandt tryghed i Sl. 32,8: "Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig."

Det varede dog ikke længe, inden de ringede fra sparekassen og bad hende komme tilbage. Det lovede hun med den klausul, at når hun fandt noget andet, så rejste hun. Ingeborg havde kun været i Tinglev i kort tid, da sparekassen blev ringet op af en sparekasse i Haderslev, fordi de havde brug for en assistent. De havde før fået medarbejdere fra Tinglev Sparekasse, så nu ville de høre, om de måske havde én igen? På præcis rette tid var der brug for Ingeborg der. Dermed var vejen banet for 38 1/2 års ansættelse i samme pengeinstitut i Haderslev. Hun siger selv: "Jeg har aldrig tvivlet på, at det var det rigtige sted, jeg kom hen. Gud ledte ad rette veje."

Hus i Haderslev

I begyndelsen boede Ingeborg til leje, og hun var hjemme hos sin mor næsten hver weekend. 1. april 1975 døde moderen, og da kom Ingeborg hurtigt til den afgørelse, at nu ville hun købe et hus. I maj kom en kunde ind i sparekassen og spurgte, om de kendte én, der manglede et hus? Hun skulle nemlig flytte fra byen. Ingeborg så huset. "Her kan jeg føle mig hjemme," var hendes første tanke, da hun kom ind i huset. Hun købte det, og det har været hendes base lige siden.

Gud leder ad rette veje

Ingeborg fortsætter: "Guds veje er ikke altid lette, men de er altid de rette. Jeg har i nogle perioder ikke haft det så

godt, men med Guds hjælp, medicin og venners forbøn er jeg altid blevet hjulpet igennem. Også min tante Caroline har været en uvurderlig støtte for mig efter min mors død. Hun var et bønnens menneske og har stået mig bi, så længe hun levede. Paulus' ord: "Min nåde er dig nok, for i magtesløshed udfolder min kraft sig helt", har jeg erfaret mange gange i mit liv." Det er vigtigt at lægge alle ting frem for Jesus i bøn. Han hører altid og giver, hvad der tjener os bedst.

Gud har ledt mig hele livet. Han ledte mig til en sparekasseuddannelse. Han ledte mig til LMH på rette tid. Han ledte mig hen, hvor jeg skulle bo og arbejde. Nej, jeg kan ikke tælle dem alle, de tegn på Guds godhed jeg fik," slutter Ingeborg.

Ingeborg Trans/AF



"Her kan jeg føle mig hjemme," var Ingeborgs første tanke, da hun kom ind i huset.

Fællesskab om Guds ord

I LM i Storegade i Haderslev er vi velsignet med 11 bibelkredse, og mange af dem har eksisteret gennem adskillige år. Måned efter måned mødes man i private hjem og studerer i fællesskab Bibelen.

Vi har den store glæde, at der løbende flytter nye til Haderslev, som ønsker at være en del af det kristne fællesskab i Storegade, og dermed også gerne vil være en del af bibelkredsene. Det er en glæde, som samtidig udfordrer/opfordrer os til at gøre plads i bibelkredsene.

Bestyrelsen har i foråret spurgt, om nogle af bibelkredsene evt. ville overveje at dele sig, så der kunne blive plads til nye. Eller om nogen måske ville stoppe i den bibelkreds, de var med i, for at være med til at starte en ny gruppe. Bestyrelsen lagde op til, at en beslutning om at om-rokere burde drøftes grundigt i ens egen bibelkreds, og at det var vigtigt, at ingen kom til at føle sig valgt fra eller skubbet ud.

Starup Bibelkreds

Jeg er med i den bibelkreds, som kaldes Starup Bibelkreds. Den begyndte i 1978, og vi er tre par, som har været med fra begyndelsen. Der har været mange forskellige med i løbet af de 43 år, nogle er

flyttet, og andre er kommet til. Lige pt. er vi 16 personer. Det er mange, og derfor har vi taget opfordringen til os og været i gang med en drøftelse af, hvordan tingene kunne blive skruet sammen fremover.

Men hvordan udfordringen skulle løses, var ikke så enkel. Skulle vi deles i to eller tre grupper? Skulle vi deles efter, hvor vi geografisk bor, efter alder, efter hvor længe vi har været med i bibelkredsen eller fx lave en lodtrækning? Ja, der var mange muligheder. Men hvordan finde den bedste, som alle i bibelkredsen ville have det godt med? Ved mødet lige før sommerferien blev vi så delt i to grupper. Og i september var begge grupper på en udflugt sammen til Dannevirke i Slesvig. Det blev en god oplevelse.

Når jeg ser tilbage på de mange år i Starup Bibelkreds, så er det med taknemmelighed og stor glæde. Vi har gennem årene haft mange gode samtaler, bedemøder og ikke at forglemme et godt socialt fællesskab. Vi har været på forskellige ture/udflugter gennem årene, hvor der har været god tid til at få talt med hinanden. Og i svære tider har vi kunnet være med til at bede for hinanden.

Artiklen fortsætter side 11 ►



GRY

NYT FRA LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE



STORTUR

Efter to år uden udlandsrejser føltes det ekstra stort at få lov at tage af sted. Turen blev alt det, vi havde drømt om. Godt fællesskab, godt vejr og masser af gode oplevelser.

STORT

Vi kalder vores fælles udlandsrejse på LME for "stortur". En betegnelse, der nok har mange år på bagen. Turen kunne lige så godt hedde fællesrejse eller noget helt andet, men i år virkede "stortur", som det helt rigtige navn. Glæden over at kunne komme afsted igen var stor, byen var stor, seværdighederne var store, og udbyttet for både fællesskab og læring var stort.

Man siger, at et billede siger mere end tusind ord. For os, der var med på turen, fortæller billederne på de kommende sider en helt særlig historie, fyldt med store oplevelser, følelser og indtryk. Men hvis man kun har billederne at kigge på, bliver det på en måde for småt.

Særligt to seværdigheder gjorde virkelig indtryk på os, der besøgte Rom for første gang. Hvis man aldrig har stået inde på Colosseum, forestiller man sig slet ikke, hvor imponerende et bygningsværk det er. Og hvis man ikke har gået de mere end 500 trin op til toppen af kuplen, eller

stået inde i det gigantiske kirkerum i Peterskirken, forstår man slet ikke, hvor stor "verdens største" kirke virkelig er. Her indfanger billederne kun en brøkdel af den storhed, vi fik lov at se, og de viser kun en flig af det fællesskab, vi fik lov at opleve.

Et andet ordsprog siger, at storhed står for fald. Selvom det er imponerende og store bygningsværker, så står Colosseum nu kun som en ruin, og på dele af Peterskirken var der sat stilladser op til noget renovering. Selv det store Romerrige gik i opløsning, og selv de største menneskeskabte bygningsværker forgår.

Hos Esajas møder vi en simpel opfordring: "Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe". Der er kun ét fundament, vi kan bygge på, som holder evigt. Guds storhed står nemlig ikke for fald. Det blev turen til Rom også en påmindelse om.

Jørn Nørgaard, Forstander



FØRSTE STOR-TUR EFTER TRE ÅR, OG SÅ TIL ROM!

Efter 27 timer i bus ankom vi tidligt om morgenen til en metrostation med en bunke udmattede elever. Vi tog metroen ind til Colosseum, og det var så meget større, end vi havde troet! Det var virkelig flot! Vi gik over til Victor Emanuel monumentet, hvor vi blev delt i tre grupper som skulle på rundtur i Rom.

Lørdag var vi i "Det gamle Romerrige", Colosseum, Palatinerhøjen og Forum Romanum. Kæmpe oplevelse! Søndag var det "Det kristne Rom", vi skulle undersøge. Vi gik ned i katakomberne, hvor de første kristne gemte sig i den underjordiske kirkegård. Her var der lange gange med gravsteder udhulet i væggen. Vi piger havde forberedt en a cappella version af sangen "Angels". Senere riveraftede vi på Tiberen midt i Rom og blev plaskvåde. Mandag var en "slap af dag" – eller sådan følte det i hvert fald. Vi så Pavens sommerresidens ved Albanosøen. Senere badede vi i

søen – nogen lejede paddleboards og vandcykler.

Tirsdag var temaet "Det katolske Rom". Vi besøgte Peterskirken – verdens største kirke på størrelse med toenhalf fodboldbane – og gik op i kuplen. På vejen derop talte nogle af os trinene, men resultaterne varierede. Så tog vi metroen til San Giovanni og så Laterankirken, Domkirken og Scala Santa med trappetrinene, som Luther kravlede op ad. Om aftenen hoppede vi i poolen, som vi ofte havde gjort i løbet af ugen.

Hver aften og morgen holdt vi andagt og sang lovsange. Sidste aften gik vi om bag campingpladsen, hvor man kunne se alle lysene fra Rom. Sidste dag, om onsdagen, tog vi et smut forbi Ostia Antica, som er en gammel havneby. Efter vi havde været der en times tid, satte vi os trætte, oplevelsesrige og glade ind i bussen, der ville køre os hjem til Løgumkloster.

Alberte R. Vestergaard



løgumkloster efterskole

lme.dk



ET KIG I KALENDEREN

- 20.-22. januar: Musicalforestillinger
I år spiller vi for første gang musicalen Pippi med musik af Sebastian. Det bliver en festlig forestilling for hele familien, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
11. marts: Jesus Praise
En aften med lovsang, andagt, bøn og mere lovsang. Aftenen er primært målrettet LMU-aldersgruppen.
17. marts: Forårskoncert
Kom og se, hvad vores linjer på LME kan. Centrum for aftenen er en koncert ved vores musiklinje, men der er også mulighed for at se en "udstilling" af de øvrige linjers arbejde.

► Fortsat fra side 6

Et åndeligt og menneskeligt fællesskab

Jeg har spurgt Kirsten Petersen, som kommer i en af de andre bibelkredse i Haderslev, hvad det betyder for hende at komme i en bibelkreds? Hun svarer:

"I vores bibelkreds har vi et godt åndeligt og menneskeligt fællesskab, som er af stor betydning for mig. Vi er sammen i bøn for hinanden, når noget er svært, og vi har et fællesskab, hvor vi kan støtte og hjælpe hinanden.

Det er det sted, hvor vi kan hjælpe hinanden dybere ind i Guds ord, og her er også mulighed for at drøfte og stille spørgsmål."

I en periode har denne bibelkreds begyndt aftenen med at spise sammen, sådan som deres studiehæfte har lagt op til.

Det gør man også i et par af de andre kredse med små børn. Man mødes tidligt, spiser sammen, deler Guds ord og tager tidligt hjem. På den måde er der mulighed for, at både mor og far kan være med.

Hentes på plejehjemmet

I den allerførste bibelkreds, som begyndte i Haderslev, er der stadig nogle få stykker, som mødes om eftermiddagen en gang om måneden. En af dem bliver hentet på plejehjemmet hver gang. Hun er så taknemmelig over at kunne være med. Jesus betyder så meget for hende, selv om hun ikke er i stand til at deltage i samtalen mere. Når hun bliver hentet, siger hun ofte: "Hvor er det godt, at vi har Jesus!"



En lille bibelkreds

For omkring fem år siden blev jeg kontaktet af en kvinde, som sammen med sin mand gerne ville med i vores bibelkreds. Pga. sygdom og forskellige udfordringer blev det til, at vi var to par, som begyndte en lille ny bibelkreds sammen med dem. Det fungerer fint, bl.a. fordi vi ikke er flere end tre par, men også fordi Gud er den samme, om vi er seks eller 16 personer samlet. Jesus siger i Matt. 18,20: "For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem." Dette løfte gælder til alle tider, det har været godt at mærke.

Krista Schmidt



Mødeplan for november 2021

Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov

Fr. 19. Kurt Krüger

LMU

Ti. 2. Bibelstudie

Ti. 9. Dreng/pigeaften

Fr.12. Kollektiv

Ti. 16. Poul Arne Nyborg

Ti. 23. Sportsaften på LME

Ti. 30. Filmaften

Agerskov Valgmenighed

Sø. 31. okt. kl. 19 Lovsangsgudstj. Jakob Rahbek

Sø. 14. kl. 11 Jakob Rahbek

Sø. 28. kl. 14 Jakob Rahbek

Arnum

Ti. 9. Poul Arne Nyborg

Sø. 28. kl. 14 Adventsmøde. Mathias K. Nørager

Ballum

Fr. 19. Johannes Jensen

Brændstrup

Lø. 6. Bibellørdag. Dan Hessellund

Ma. 22. Jacob Knudsen

LMU

On. 10. Aktivitet

On. 17. Bibelstudie

On. 24. Jesper Iversen

Bylderup Bov

Ti. 2. kl. 14.30 Ældremøde. Lars Birkmose

Fr. 5. Fokusmøde

Sø. 7. Allehelgen-gudstj.

18.-19. To. kl. 19.30. Fr. kl. 18.30 Bibelundervisning. Ole Andersen, Ordet & Israel

Sø. 21. Gudstj. Ejler Nørager Andersen

Fr. 26. Missionskredsens basar v/Anju og Mika Bak-Skovenborg

Sø. 28. kl. 9.30 Familiegudstj. Kristian Larsen

Sø. 28. kl. 14.30 "Jul på torvet". Kristian Larsen

LMU

To. 4. Christian Mayman

To. 11. Aktivitetsaften

To. 25. Bibelstudie

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Faaborg kl. 19.00

Ma. 22. Jesper Iversen: Zakæus

Gånsager/Spandet

To. 4. Erik Haahr Andersen. Hos B. og J. Schmidt

To. 18. kl. 19 Svend Åge Jacobsen. Johs. Åb. Hos

Maibrutt og Arne Fredensborg

Haderslev

On. 3. Flemming Jensen

To. 11. kl. 14.30 Samvær. Henrik Nissen

Ma. 15. kl. 18 Kulturmøde i Klubhuset.

Fr. 19. kl. 19 Adventsfest. Per Bøndergaard

On. 24. kl. 11-14 "Kvinder møder kvinder"

Klubhuset

LMU

Ma. 1. Hans Chr. Schmidt. Hos K. og Hans Chr.

Ma. 8. Hygge/Spilleaften

Ma. 15. Svend Åge Jacobsen. Hos U. og Sv. Åge

Ma. 22. Bibelstudie. Hos M. og M. Ramsgaard

Ma. 29. Filmaften

Haderslev Frimenighed kl. 10.00

Sø. 14. Erik Haahr Andersen

Sø. 21. Ole Sørensen

Sø. 28. Caleb Petersen

Haderslev Syd

Fr. 5. Missionsaften. Brian Bjørn Nielsen, TZ

Fr. 19. Erik Sode Nielsen

Kolding

To. 11. Lars Birkmose og Kasper Breindahl

To. 18. Visionsaften for LM Kolding

To. 25. Peter Møller Schmidt

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30

Sø. 14. Brændstrup. Ejler Nørager

Sø. 21. Morten Vartdal, Ordet & Israel

Sø. 28. Brændstrup. Per Bøndergaard

Løgumkloster

7.-13. Halmøder. Egon Kattner og Jakob Rahbek

Fr. 19. Musikalsk aften

Ti. 30. Adventsmøde hos IM. Peter Noer Hansen

LMU

On. 3. Bibelstudie

Sø. 7.-lø. 13. Halmøder

On. 17. Debat/Quiz

On. 24. Taler

Middelfart

Nordøstfyn

Odense

8.-12. Møderække. Dan Hessellund

Ma. 22. Steffen Juul Pedersen

Ma. 29. kl. 18.30 Martin Jepsen

LMU kl. 19.00

On. 3. Bowlingaften

8.-12. Møderække. Dan Hessellund

On. 17. Fællesmøde med IMU og KFS

Lø. 20. Socialaften

On. 24. Filip P. Holm

Over Jerstal kl. 19.00

To. 4. Signe og Brian Bjørn Nielsen, TZ

To. 18. Martin Jepsen

To. 25. Kristoffer Larsen

Ribe

Ti. 23. nov. Peter Thorsen. Hos M. og Chr.

Vølkers

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk

Fr. 5. Bortsalg

To. 18. kl. 14.30 Ældremøde. Ernst Højgård, Bække

Fr. 19. Martin Hunsjær Olsen

Fr. 26. Årsfest. Niels Kousgaard

Sommersted – i Kirkehuset

Fr. 23. Jacob Knudsen

Sottrup

Sønderborg

Fr. 5. kl. 18.00 Missionsaften

Fr. 12. kl. 14.30 Seniormøde. Lars Birkmose

To. 18. Peter Rask

LMU

To. 4. Hygge-aften i Bethania

To. 11. Bibelstudie

To. 25. Bibelstudie

Toftlund Frimenighed

On. 3. kl. 19 Brian Bjørn Nielsen TZ

Fr. 19. kl. 14.30 Seniormøde. Ejler Nørager

On. 24. kl. 19 Jakob Rahbek

Tønder – i Rens Museum

On. 17. Martin Kjær Svendsen

Vadehavskirken kl. 10

Sø. 21. Gudstj. Niels Kousgaard

Sø. 28. Besøg af Anju og Mika Raja Bak-Skovenborg. Hos Maria og Preben

LMU

Aabenraa kl. 19.00

Ti. 2. Christian Mogensen

Ti. 16. Peter Møller Schmidt

On. 24. kl. 14.30 Seniormøde. Erik Sode

Fr. 26. Nadvermøde. Poul Arne Nyborg

Ti. 30. Martin Svendsen

LMU

Ma. 1. Bibelstudie

Ma. 8. Tag en ven med

Ma. 15. Besøg af Åbne Døre

Ma. 22. Lovsangsaften med Aabenraa IMU

Ma. 29. Filmaften

Kvindernes dag

Kvindernes dag afholdes i år **27. nov.** kl. 9.30-15.30 i

Bethania, Georg Hansensvej 4A, 6400 Sønderborg.

Vibeke Sode Hjorth, leder af AdamogEva.dk, medvirker.

Tilmelding **senest 19. nov.** til

lmsonderborg@gmail.com



Vibeke Sode Hjorth



† Kaj
Ove
Nielsen

Kaj døde d. 19. maj 2021 i en alder af 86 år. Begravelsen foregik fra Højrup Kirke, hvor Kaj i en årrække har siddet i menighedsrådet.

Elly og Kaj havde i deres yngre år et landbrug ved Krusbjerg. De flyttede til Arnum i 2000, da de blev pensionister, hvor de hurtigt faldt godt til i missionshuset.

Kaj var i mange år formand for bestyrelsen for Arnum Park, som han passede til punkt og prikke.

Vi kunne mærke på ham, at han havde holdt af at være landmand, for han blev helt varm, når vi snakkede med ham om dengang, han kørte med heste, men endnu mere holdt han af at snakke om kristendommen. Han brændte for Guds rige og blev let rørt, når talen faldt på Jesus og hans frelse.

Kaj var glad for Matt. 12,20: "Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, til han har ført retten til sejr".

Ære være Kajs minde.

Ove Juhl



† Gunnar
Christian
Clement
Svendsen

Søndag d. 4. juli 2021 sov Christian Svendsen stille ind efter to års sygdom. Christian blev 65 år. Christian havde hele sit liv trofast sin gang i missionshuset og i de troendes samfund. Christian levede og døde i troen på sin frelser, Jesus Kristus.

Christian var gift med Åse, og sammen drev de landbrug med fåreavl ved Gånsager. Christian gik på efterløn fra et job som ingeniør på Danfoss, hvor han var ansat det meste af sit arbejdsliv. Han rejste meget qua sit job, og han var dermed en form for verdensborger, kendte og havde været mange steder i verden.

Christian var en "tænder" – dette både på det timelige plan, men især på det åndelige plan. Han havde hjerte for andre, og det var også ham, der var foregangsmand for opstart af møder med fællesspisning, da corona-restriktionerne løsnedes lidt op. Dette blev til stor glæde for mange.

Christian havde en stor himmellængsel til sidst, som han delte med de mennesker, der besøgte ham. Samtidig kæmpede han mod sygdommen, men midt i det hele havde Christian et glædesbudskab til dem, han mødte.

Vi vil savne Christian, men sende vor tanker og tak til Gud, som råder over alle ting. Christian har selv valgt Rom. 4,18 "Med håb imod håb" til sin gravsten.

Dig være ære,

Herre over dødens magt!

Evigt skal døden være

Kristus underlagt.

Ære være Christians minde.

John Kousgaard og Bjarne Christensen

I forbønnens tjeneste

NOVEMBER

Tak for

- at vi igen må være sammen. Bed om velsignelse over vore sammenkomster

Bed for

- 7.-13. Halmøder på Løgumkloster Efterskole
- lø. 27. Kvindernes dag i Sønderborg
- vore prædikanter og deres familier
- den nye afdelingsformand og hans familie
- at vi må have omsorg for vore ledere, og for vore børn og unge
- de syge
- arbejdet blandt grønlanderne

Missionærer – Tanzania

- Stine og Rasmus Roager med Anders, Ingrid, Alfred og Marius. Bed om, at de må få en god indgang i DK igen
- Ruth og Philip Bach-Svendsen. Arusha
- Hanne og Jens Erik Agerbo. Dar es Salaam
- Charlotte Bech. Dar es Salaam

**BED, så
skal der
jer. MATT
syv, syv**

**SØG, MATT
syv, syv
så skal
finde. I**

**BANK på,
så skal der
op for jer. LUKES
MATT syv, syv**



Gumles jul udgives af LM Kids som et særnummer af KOMFRIT. Alle abonnenter på KOMFRIT får automatisk det samme antal Gumles jul, som de modtager af KOMFRIT, men bestil gerne ekstra blade til uddeling.

Gumles jul - et blad for børn og deres familier

Gumle elsker jul, og sammen med Kristian prøver han at finde ud af, hvorfor vi holder jul. Hvad fortæller Bibelen os om julen, og hvorfor er Jesus vigtig? Bladet er en slags julekalender til hele december måned. Der er en side til hver dag med andagt, konkurrencer og kreative opgaver.

Bladet kan bruges alene – men også sammen med gumle.tv. Der er blevet optaget 31 nye afsnit, som på en finurlig måde kædes sammen med Gumles første julekalender, der udkom i 2019.

Bladets målgruppe er børn fra 4-10 år samt deres forældre. Både kirkevante og ikke-kirkevante familier. Bladet er en hjælp til familietid om julens budskab.

Bestil Gumles jul på shop.lmbu.dk

Pris: 20 kr/stk. (gratis fragt ved min. 20 stk.)



MEDLEMSBLAD

Nyt i Syd sendes gratis til medlemmer og venner af LM og LMU, Sønderjylland-Fyns afdeling. Det er muligt at få bladet med posten, på e-mail (PDF) eller som lydblad.

Næste nummer: 1. december

DEADLINE – møder o.l. i november

• 4. november til Krista Schmidt

DEADLINE – andet stof:

• 4. november til Annelise Fredensborg

FORSIDEN

En bibelkreds i Haderslev samlet i et privat hjem.

Ansatte i afdelingen

Jesper Iversen, prædikant

Septembervænget 41, 6000 Kolding

☎ 29 92 74 68, E: iversen@dlim.dk

Ejler Nørager Andersen, prædikant

Dahlsvænget 9, 6070 Christiansfeld

☎ 28 56 29 41, E: en@dlim.dk

Peter Olsen, prædikant

Tolvkarlevej 217, 3400 Hillerød

☎ 40 38 88 36, E: po@dlim.dk

Steffen Birkmose, LMU-konsulent

Planteskolevej 101, 5250 Odense SV

☎ 28 87 13 69, E: steffen@lmbu.dk

Redaktion:

Annelise Fredensborg, redaktør

Ladegaardsvej 6, 6400 Sønderborg

☎ 31 21 29 41, E: annelise.redaktion@gmail.com

Krista Schmidt, mødeprogram

Povlsgårdvej 22, 6100 Haderslev

☎ 30 33 88 72, E: krista.redaktion@gmail.com

Lisbet Kaas

Timekær 31, 6630 Rødding

☎ 51 92 68 80, E: lisbetkkaas@gmail.com

Birthe Dysager

Rasmus Rasks Alle 35, 5250 Odense SV

☎ 61 81 66 41, E: birthe.dysager@gmail.com

Astrid Ishøi

Møllevæjen 102, 5330 Munkebo

☎ 30 95 69 03, E: astrid.ishoi@gmail.com

Gurli Lagoni

Åløkke 6, 6372 Bylderup Bov

☎ 30 24 07 42, E: gula@email.dk

Martin Jepsen, afdelingsformand

Voddervej 12, Vodder, 6780 Skærbæk

☎ 21 26 96 86, E: 316@bbsyd.dk

Ekspedition:

Send oplysninger om adresseændring til:

Laurids Fredensborg

Blæsbjerg 2, 6630 Rødding

☎ 74 82 31 99, E: ilrf@bbsyd.dk

Nyt i Syd som lydblad

Kontakt Annelise Fredensborg. Se ovenfor

Udgiver:

Luthersk Mission, Sønderjylland-Fyns afd.

www.soenderjylland.dlim.dk